



Metaforen in het verhaal van de Keizer

Wie laat de uitweg zien van het GEVECHT met eten en gewicht?

Het kind dat de realiteit in twijfel trok die iedereen voor waarheid had aangenomen.

Wie heeft de eetstoornis?

De keizer omdat hij zich zo druk maakt om wat anderen van hem vinden en hoe hij overkomt dat hij zich zo kon laten manipuleren. Hij geloofde iets dat niet waar was en liet zich van alles wijs maken.

Wie staan er voor de eetstoornis?

De oplichters en alle anderen die de oplichters bevestigden en geloofden.

Wie representeert onze innerlijke wijsheid?

Het kind dat niet bang was om de waarheid te spreken ongeacht hoe iedereen om hem heen zich gedroeg en wat iedereen zei.